

Särskilt yttrande

## Kommunstyrelsen 2023-06-16

### Ärende 7 – Uppföljning av social hållbarhet 2022

# Kan vi kalla en spade för en spade?

Kommunens Uppföljning av Social hållbarhet 2022 är uppbyggd med ett nästan Orwelliskt nyspråk där "oförändrat dåligt" plötsligt blir "bra" och där försämrade resultat tillskrivs färgen gult med formuleringen "trenden är något positiv, dags att lägga i en växel".

Det är obegripligt för oss i Vänsterpartiet att Målområde 1 A *Barnfattigdomen i Södertälje* skall minska markeras grönt med formuleringen "*Utvecklingen ser mycket bra ut, vi kommer av allt att döma nå våra mål*".

Enligt Kommunens redogörelse har barn i familjer med låg ekonomisk standard minskat med 0,1% mellan 2021 och 2022, en förändring som är så marginell att den inte går att dra någon slutsats ifrån, utöver att siffran 24% är bedrävande. Stockholms läns mått är 13,3%. I texten kan vi läsa att andelen barn som lever i hushåll med låg ekonomisk standard har minskat jämfört med 2011. Vad som inte nämns är att den ökat något de senaste fyra åren.

Vi läser vidare under mål L *Andelen våldsutsatta i kommunen skall minska*. Här visar övergripande måluppfyllnad "gult, trenden är något positiv, dags att lägga i en växel". Under delmålen kan läsa att andelen individer utsatta för misshandel nästan fördubblats jämfört med 2021. Andelen individer som utsatts för hot ökar likaså. Andelen individer som utsatts för sexualbrott har endast minskat marginellt, från 4,7% till 4,1%.

Gällande trygghet i våra bostadsområden väljer kommunen att följa upp antalet trafikolyckor men ingen redovisning sker av andelen anmälda inbrott, skadegörelse hot eller misshandel. Vi ser i en enkät att andelen kvinnor och män mellan 16–84 år som avstår från att gå ut på grund av rädsla ökat från 29% till 34,2%. Tror vi verkligen att det är trafikolyckor de oroar sig för allra mest?

Det går att kommentera varje del i kommunens rapport och måluppfyllnad på samma sätt. Flera områden visar på negativ utveckling under samtliga delmål av

väsentlighet, ändå väljer sammanställarna av rapporten att markera de övergripande målen under områdena C, F, G, H, J, K och L som gula.

Valdeltagandet minskar, våldsbrotten ökar, fler invånare avstår att gå ut på grund av rädsla. Andelen invånare med ohälsosam fetma ökar tillsammans med andelen unga med psykisk ohälsa.

Det som mäts blir gjort, sägs det. Medan svaret på frågan "vad är viktigt" kan vara beständigt ganska länge så kan man behöva variera sitt sätt att ta reda på "hur går det" för att nå verkliga resultat. Det gör vi nu bäst genom att byta sätt att mäta på - och framför allt svara ärligt.

Linda Sjögren (V)

